

Omarmen.

Een ronkend mooie film over de Waalsprong. Nijmegen heeft de Waal letterlijk en figuurlijk omarmd. En u omarmt als nieuwe bewoners even enthousiast mee. Ik ga er tenminste van uit, dat u bij volle verstand er voor hebt gekozen om in de Waalsprong te gaan wonen. De Waalsprong als nieuwe place to be. Dat is wel eens anders geweest. In de tachtiger jaren werd er voor de eerste keer over de Waalsprong gesproken als nieuwe uitbreidingsmogelijkheid van Nijmegen. De Nijmeegse woningbouwcorporaties vonden het drie keer niks. Uit protest schreven ze een rapport met de titel: "Ligt Nijmegen wel goed?" Nou ligt Nijmegen al sinds de Romeinen op de goede plaats, maar dat bedoelden ze niet. Niks geen bouwen aan de overkant van de Waal. Dat was nergens voor nodig. De geschiedenis heeft anders beslist. De Waalsprong ging door. In het begin met horten en stoten. Je had op verjaardagsfeestjes toch wat uit te leggen als je vertelde dat je naar de Waalsprong ging verhuizen. Alleen Dukenburg of Lindenholt waren nóg erger. Maar het tijt keerde. Het imago van de Waalsprong is inmiddels flink verbeterd. En terecht. Sommige makelaars slaan echter door in het aanprijzen van de Waalsprong. Ze doen voorkomen alsof delen van de Waalsprong sterk op Nijmegen – Oost of Bottendaal lijken. Laat u niets wijs maken; dat is namelijk absoluut niet waar. U krijgt straks allemaal van Trebbe mijn boek "Uitgesproken". Een verzameling columns, die ik de afgelopen 10 jaar heb uitgesproken in het Nieuwscafé van de Gelderlander. De Waalsprong komt er veelvuldig in voor. Ook in negatieve zin. Jawel. Wellicht is het u ontgaan, dat het niet allemaal Hosanna is waar u gaat wonen. Ik hou al jarenlang een vurig pleidooi voor het realiseren van een bruine kroeg in de Waalsprong. Zowat op iedere hoek in Nijmegen – Oost en Bottendaal te vinden. De invloed van een columnist op het gemeentelijk beleid is echter zeer beperkt. Wethouder Bert Velthuis heeft nog geen eerste paal, symbolische funderingsbalk of laatste steen voor een dependance van café Jos hoeven te plaatsen. Een bruine kroeg heeft de Waal nog niet kunnen omarmen. Gelukkig voor Trebbe is dit niet als ontbindende voorwaarde in uw koopcontract opgenomen. Daar komt bij dat u de komende tijd wel wat anders te doen heeft dan naar de kroeg te gaan. Verhuizen kost bedstro. Ik spreek uit ervaring. Veel meer dan een kratje bier of flesje wijn na het klussen in een lege kamer of in een nog aan te leggen tuin zal het niet worden. Over een tijdje woont u in uw nieuwe woning. Vandaag heeft u een uitgelezen mogelijkheid uw nieuwe buurman of buurvrouw te omarmen. Ik adviseer u dringend dit te doen. Wonen doe je namelijk niet alleen. Je maakt samen met elkaar een wijk. En wie weet op welke wijze u uw buurman of buurvrouw nog nodig heeft in de toekomst bij een terugtrekkende overheid. Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad was ik side – kick bij een verkiezingsdebat in Wijchen. De lijsttrekker van de PvdA vond het treurig, dat iemand in de toekomst gewassen zou moeten worden door de buurvrouw. Ik dacht toen: "Dat weet ik zo net nog niet. Dan ken je mijn buurvrouw niet. Daar zou ik best graag mee in bad willen". Ik heb het niet hardop uitgesproken. Anders zou een Christelijke partij daar ogenblikkelijk aan toevoegen, dat dit geen pas heeft en leidt tot het met het goede been uit het verkeerde bed stappen. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Maar met omarmende buurmannen en buurvrouwen is niks mis. Ze vormen de basis van een nieuwe wijk met modern Naobuurschap. Ik wens u een mooie toekomst in de Waalsprong.

Vincent Cantrijn

Uitgesproken tijdens een officiële handeling (1^e steen / laatste steen) van 3 projecten van Trebbe in de Waalsprong. 11 maart 2016